

Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, dat haar identiteit ontleent aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Wij bieden 24-uurszorg, dagverzorging en extramurale zorg.

---

## VACATURE

# ONDERSTEUNEN BIJ DE GYM (PRO)

*vrijwilligersfunctie*

## WAT VERWACHTEN WIJ VAN U

Om de week op maandag (op de oneven week) wordt er in de zaal van het Anker 1,5 uur gym gegeven aan onze bewoners. We maken hier een gezellig middag van! Na een tijd van bewegen drinken we ter afsluiting wat met elkaar, dit gaat gepaard met veel gezelligheid.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die ervaring heeft met beweging. We denken hierbij aan een fysio, gymdocent of dergelijke. Bent u dit, en heeft u tijd en zin om een bijdrage te leveren aan het gymmuurtje met onze ouderen? Dan horen wij graag van u!

## WIJ BIEDEN

- Contact met de bewoners zowel in groepsverband als individueel.
- Groeimogelijkheden d.m.v. van workshops en cursussen.
- U komt te werken bij een enthousiast team binnen een mooie organisatie.
- En het belangrijkste; dankbare bewoners!

## MEER INFORMATIE

Bel of mail naar:

**Baukje Derksen – van Loenen**

**Coördinator vrijwilligers**

[vrijwilligers@ankerzorg.nl](mailto:vrijwilligers@ankerzorg.nl)

**Tel.nr: 0488-483250**